

I slutet av 1980-talet läste vi förundrat den märkliga boken Skörden. Nu, över 20 år senare har författaren till boken, Rick Joyner, tagit upp boken i sina profetiska bulletiner och "veckans ord" som kan läsas på www.morningstarministries.org (engelska).

Profetisk Bulletin, den 29 september 2011

"Den stora Tsunamin"

1987 fick jag vara med om en profetisk händelse som varade två och en halv dag, under vilken jag visades ett panorama med de kommande händelser, som jag beskrev i min bok "Skörden". Det mesta av det jag såg då har nu ägt rum, men den största händelsen av alla, skörden i ändens tid, har inte kommit. Den är nu på väg.

Jesus sa: "*Skördetiden är tidsålderns slut*" (Matt. 13:39). Detta kommer att bli det största insamlandet i historien av nya troende, större än alla tidigare tillsammans. I min vision ägde detta rum genom två stora vågor. Den första vågen var den största hittills, men det var bara insamlandet av dem som är kallade till att bli skördearbetare under den kommande vågen, som är ännu större.

Den första vågen började kort efter att jag hade fått visionen, och varade nästan tjugo år. Under de åren kom fler människor runt jorden till Kristus, än under hela historien upp till den tidpunkten. En del beräkningar sa att under höjdpunkten kom nästan fyra hundra tusen människor till Kristus varje dag. Flera blev frälsta än de som föddes. Hundratal miljoner kom till Kristus i Afrika, Syd- och Centralamerika och Asien.

Även om denna våg inte verkade beröra Nordamerika och Europa, försåg den oss med många evangelister och arbetare för de andra stora väckelserna runtom i världen, och deras tid kommer. Jag såg sedan en period av relativt lugn, innan den största av alla Guds rörelser började. Vi är nära slutet av den tiden nu och står redo inför en väckelsevåg som jorden aldrig förut har sett.

Skördens storhet

När en tsunami rör sig över oceanerna, är den inte större än en knappt märkbar krusning på ytan, men när den närmar sig land börjar den resa sig snabbt, ibland till en höjd av flera hundra fot. På minuter kan en lugn vattenyta resa sig och svepa iväg allt som kommer i dess väg. Även om vi verkar befinna oss i ett andligt lugn just nu, så närmar sig en andlig tsunami och vi måste förbereda oss inför den.

Det största problemet, som snart sagt varje kyrka kommer att möta, är hur man ska hantera en explosiv tillväxt. I visionen såg jag små kyrkor med mindre än 100 personer, som fick ett tillskott av tusen nya medlemmar i veckan. Det var naturligtvis det som hände den första pingssten, och sedan finns det andra dagar då det kom tusentals till Kristus under en dag. Även med ett dussin lärjungar som hade tränats av Her-

ren, förorsakade detta stress. Påtryckningar gjorde att nya tjänster föddes, t.ex. diakonens tjänst. Infrastrukturen som skapades inom kyrkan, gav upphov till en modell som fortfarande fungerar, och vi behöver återvända till effektiv enkelhet för att kunna hantera det som är på väg.

Jag såg kyrkor som växte sig så stora att man fick börja hyra fotbolls- och idrottsarenor för att hålla sina möten. Ibland samlades hundratusentals i parker och stora utomhusanläggningar för att höra bibellärare be och tillbe. Inte bara hela städer kom till Kristus, utan hela nationer kom, så att de i sig började likna stora kyrkor.

För några år sedan beslöt jag mig för att under en vecka titta på nyheterna flera timmar om dagen, för att avgöra hur stor del som kunde anses vara goda nyheter. Under den perioden såg jag inte en enda bra nyhet. Allt handlade om problem, kriser, olyckor och lidande. Det här var under en period då bästa tänkbara ekonomiska tider rådde. Nu är det värre. Men förändring kommer. När nästa våg kommer, kommer nyheterna runt världen domineras av goda nyheter.

Vi kommer att få se tillställningar med hundratusentals människor som samlas spontant för bön och tillbedjan, och det kommer vara de största nyheterna för dagen. Nyhetsteam kommer att följa apostoliska team och evangelister i hälarna, som de följer politiker och företagsledare nu. Mycket mer händer nu än de flesta inser, eller som når nyheterna, men när Herren "helt plötsligt kommer till sitt tempel", så kommer det att höras i nyheterna och hela världen kommer att vara medveten om det.

Individuella sändningar kommer att komma från sekulära TV-stationer och det får fler kristna att komma till Kristus än de kristna stationerna har bidragit med under hela sin existens. Det betyder inte att det som kristna TV-stationer har gjort underkänns, utan snarare är det ett tecken på den tyngd denna väckelse kommer att ha. Vi kommer att gå igenom en period då nyheterna består av de stora ting Gud gör och det kommer att skymma alla andra nyheter på jorden.

Både den Walesiska och Azusa Street-väckelsen hamnade, under nästan två år, på förstasidan i nyheterna över hela världen. Det var bara en försmak, ett frö som planterades, jämfört med det som kommer. Den kommande rörelsen från Gud kommer att innehålla delar av många av de stora väckelserna i det förgångna, men den kommer att skilja sig på en punkt – det kommer inte bara att vara en väckelse från Gud, det är Gud som kommer.

Det här är inte bara semantik, för varje sann rörelse från Gud är åtminstone initierad av Gud, men han kommer även att välsigna mycket, även där han inte har sin boning. Hans manifesterade närvaro kommer att vara så stark i det som kommer, att folk inte kommer att jaga individuella sanningar, eller Guds skeenden, utan de kommer att jaga efter Herren själv. Han kommer att vara samtalsämnet, inte bara det han gör. Det är en rörelse som lyfter upp Jesus. När han blir upplyft kommer alla

att dras till honom, inte bara till doktriner, projekt eller uppdrag, utan till honom.

Doktriner har visserligen sin plats, och det finns ett stort behov av sund biblisk doktrin för alla nyfrälsta, och för att andra troende ska kunna bygga en stark grund på hans sanning. Det finns ett behov av projekt och uppdrag enligt hans vilja, men ”huvudsaken är att behålla huvudsaken som huvudsak”, och huvudsaken är Jesus. Det sanna apostoliska evangeliet var Jesus: "De predikade Jesus och uppståndelsen från de döda." Jesus kommer än en gång att vara Budskapet, och det kommer att vara det han gör, som får uppmärksamheten.

Det som kommer är en återkomst av det apostoliska evangeliet. Vägen är en person. Sanningen är en person, och om vi inte känner den person som är vårt Liv, då känner vi egentligen inte Vägen eller Sanningen heller. Han kommer för att inta sin rättmätiga plats i sin församling. När han gör det, kommer kyrkan att förändras i grunden. När Jesus blir vår önskan, som han borde vara, kommer församlingen bli den ultimata gemenskap på jorden som mängder kommer att strömma till. Det finns inget större äventyr än det sanna kristna livet, och det finns inget mera långtråkigt än religion. Religion håller på att bli utbytt mot sant kristet liv, och det stora äventyret kommer att ersätta institutionell religion.

Fånga vågen

Vi är på väg in i den mest spännande tiden i historien, men det finns plats för en varning. Om vi inte är förberedda på det som kommer, kan vi bli offer för det. Den kommande världsvida väckelsen kommer också att bli en av de största utmaningarna någonsin. Man refererar i historien ofta till rörelser från Gud som till vågor, eftersom en våg är en perfekt metafor. För en surfare är det få saker som är mer spännande än att fånga ”den stora vågen”. Om du emellertid promenerar i sakta mak längs stranden och den stora vågen tar dig med överraskning, kommer du antagligen att tugga mycket sand och få i dig mängder av saltvatten. Väckelser kan göra samma sak med församlingar och organisationer som inte är förberedda på dem.

Att rida på vågen är inte möjligt om du inte är rätt positionerad för att fånga den på rätt sätt. För att fånga en våg måste du kunna urskilja var den kommer att brytas. Sedan måste du positionera dig själv på den rätta platsen. Sedan måste du börja röra dig i rätt riktning när den kommer. Även om det ser ut som om allt är lugnt just nu, behöver vi förbereda oss inför det som kommer, genom att positionera oss och vara redo att röra oss i rätt riktning när vågen kommer.

Det viktigaste vi kan göra, för att ta oss till rätt position, är att återvinna och stärka vår första kärlek – Jesus. Vi har alla ”tecknat oss” för honom, inte bara för bra undervisning, eller ett bättre sätt att leva, även om vi får det också. Det finns ingenting mera smittande än en person som drar sig närmare Herren. De som ”har varit med Jesus” kommer att ut-

märka sig mer än någonsin. Vi har bara så mycket sann andlig auktoritet, som vi får genom att vara tillsammans med Kungen, och ledare för den kommande rörelsen kommer att vara de människor som står närmast Herren.

Det som nalkas kommer att vara mycket större än något mänskligt ledarskap eller strategi kan kontrollera. Endast härskarornas Kapten kan leda detta, och det kommer han att göra. Det handlar inte så mycket om att höra Herrens Ord, utan höra Ordet självt. Huvudstrategin kommer att vara att känna hans röst och lyda honom. Han kommer att ge personliga direktiv till sitt folk. Det är därför det står i Apg. 2:17-18, att "i de sista dagarna", när han utgjuter sin Ande i drömmar, visioner och profetia över gamla och unga, män och kvinnor, så inkluderar det med tydlighet alla. Det är därför vi behöver denna ledning för det som kommer, och han kommer att ge oss det, som han alltid har gjort med dem som söker honom.

Den kommande rörelsen från Gud kommer att bli den största utmaning vi har mött, men också den största tiden i våra liv. Det här är de tider som till och med de gamla profeterna önskade att få se. Herren har sparat sitt bästa vin till sist, och många som läser detta kommer att vittna om den största rörelsen från Gud genom tiderna.

Det är helt rätt att uppskatta den tid vi lever i just nu, men det är också helt rätt att se det som det stora ansvar det innebär. Av den som mycket blir givet, kommer mycket ansvar att utkrävas, och det här kommer att bli en tid som kräver mycket arbete. Även om så är fallet, när vi är sammanokade med Herren, kommer vi att finna vila och fräschhet i vårt arbete, som det står i Matt. 11:28-30: *"Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mildt, och min börda är lätt."*

Du sätter inte på dig ett ok då du går och lägger dig, utan då du ska arbeta. Men det finns ingen större vila eller fräschhet för våra själar, än då vi är sammanokade med Herren i hans arbete. Det finns inget jobb eller yrke där vi kan leva ett mer tillfredsställande liv, än då vi gör det som vi skapades för, innan jordens grundläggande. Detta kommer att bli ett liv på en mer spännande nivå och tillfredsställelse än de flesta någonsin har känt. Även så, kommer det under den här tiden att vara kritiskt viktigt att känna och bida i Herrens vila. Hur mycket arbete det än kommer att innebära med att ta hand om så många som är nya i tron, får vi inte falla i fällan för mänsklig strävan. Att sträva i arbetet har motsatt verkan till sant arbete i Guds Rike.

Han är övernaturlig

Vi skapades till att ha gemenskap med Gud, som är Ande. På grund av detta har varje människa en inneboende längtan efter det andliga, det övernaturliga. Många gömmer det, men vi kan aldrig bli sant tillfredsställda eller få frid utan denna andliga gemenskap med Gud. Som Jesus

sa i Joh. 4:23-24: *"Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning."*

Aposteln Paulus sa, att så länge vi är hemma i kroppen, eller det naturliga, är vi borta från Herren (2:a Kor. 5:6-9). Vi borde vara mer hemma i den andliga sfären än vi är i det naturliga, eftersom den "nya skapelsen" är född av Anden. Detta kommer också att bli en realitet i det som kommer. Då kommer även extraordinära mirakler bli vanliga och till och med "större under", som då man talar till bergen och får dem att flytta sig, vilket är bevis på att Guds Ord är sant.

Det sanna kristna livet är ett övernaturligt liv, och det kommer att bli en realitet i det som kommer. Att vi kommer att få se mirakler betyder också att vi kommer leva i en tid då sådana mirakler är nödvändiga. Alla kommer att befinna sig i ett tillstånd av ständig tillbedjan inför de stora ting som Herren gör, eller i ständig fasa över det som sker i världen. Aposteln Paulus sa i Apg. 14:22: *"De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike."* Detta är sant personligen, men även för hela världen. I varje prövning finns det en dörr till Guds Rike och i den ultimata prövning som hela jorden får gå igenom, kommer hela jorden att gå in i Guds Rike.

Det goda är att vedermödan inte kommer att bestå, men det gör Guds Rike. De som håller sig nära Herren kommer nästan inte att märka att de går igenom vedermödor. Under en profetisk händelse jag upplevde en gång, hämtades jag upp och fann mig stående framför radarskärmen på ett krigsfartyg, med Herren stående bredvid mig. En blip på skärmen kom rakt emot oss så jag beordrade fartyget att svänga 90 grader. Skeppet svängde, men blippen på skärmen stod kvar rakt föröver och kom allt närmare. Jag beordrade skeppet att svänga igen, med samma resultat. Jag tog spjärn emot smällen, men blippen försvann och inget hände. Jag frågade Herren vad som hände. Han sa att blippen på radarskärmen var den stora vedermödan. Han sa att den kom, och det fanns ingen möjlighet att undvika den, men om vi håller oss nära honom, kommer vi inte ens känna av den.

För dem som vandrar i sin kallelse, kommer den stora vedermödan bara att innebära en mindre händelse. Uppmärksamheten på vad Kristus gör kommer att vara mycket större än den som koncentreras på Antikrist. Som vi läser i Jesaja 60; vid den tid då mörkret täcker jorden, kommer Herrens härlighet att vila över hans folk. Som vi ser i vers tre, kommer härligheten att vila över nationerna. Ljuset vinner! Vi behöver inte känna till djävulens agenda, den sanna tryggheten kommer från att veta vad Kristus gör, och förenas med honom i hans syften.

Som vi läser i Daniel 2 växer Guds Rike, på samma gång som alla kungariket faller och blir till stoft, och det kommer att fortsätta växa

tills det täcker hela jorden. De som lyder hans befallningar och söker först hans Rike (Matt. 6:33) kommer att uppleva en tillväxt som aldrig tar slut. De som söker världen först av allt, kommer att få uppleva problem utan slut. För varje år kommer skillnaden att bli allt större. Det är dags att välja Guds Rike först, över allt annat som vi strävar efter.

En av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta, för att komma i rätt position för att fånga vågen som kommer, är att känna till Andens gåvor och tjänster, som vi är kallade att vandra i, och verkligen börja vandra i dem. Mandaten i Ef 4 är alla sanna nytestamentliga tjänster som är till för att utrusta andra till att utföra arbetet, de är inte till för bara oss själva. De som inte lyder mandaten kommer snart att försvinna från församlingens ledarskap, och de som tränar och utrustar kommer att bli framtida ledare i Kristi Kropp. Det är de som inte gräver ner talenter som de har fått förtroendet att förvalta, utan investerar och multiplicerar dem. Vi kan inte ensamma utföra det vi måste göra i dessa tider, utan att alla delar i Kristi Kropp får stå för sin del.

Summering

Under de senaste fem åren har jag fått se många svårigheter och prövningar som kommer, och till idag har de bevisat sig sanna. Inte många ville lyssna eller tro på det vi hade att säga, och jag måste erkänna att det inte har varit roligt att behöva leverera så många hårda ord. Ändå, alla dessa prövningar har dörrar in i Guds Rike, som vi måste gå igenom. De som lyssnade till varningen och förberedde sig, har klarat sig bra. De som förbereder sig kommer att ha framgång i vilken situation som helst. En av de viktigaste förberedelserna som vi kan göra är att förenkla livet.

Att vinna eller förlora naturliga resurser är inte alls lika allvarligt i dessa tider, jämfört med att befinna sig på rätt plats utrustad för vårt syfte. Att förlora allt vi äger är inte i närheten så viktigt, jämfört med att missa alla de andliga möjligheter som kommer. Det mest värdefulla vi kan uträtta i detta liv är att få höra de största av ord på domens dag: *”Bra, du gode och trogne tjänare.”* (Matt. 25:23) Det finns inte en människa som inte gladeligen skulle byta allt de har utträttat mot att höra dessa ord den dagen. Det är också det vi måste leva för nu. De som gör det kommer att vara de allra lyckligaste av människor, och den glädjen kommer aldrig att försvinna.

Rick Joyner
MorningStar Ministries
Email: info@morningstarministries.org