

*Under det att vi bad för Sverige såg jag Gud höll sin mäktiga starka hand över landet. Jag såg också två änglar med en banderoll mellan sig. På bandet står det med eldskrift NÅD.* Denna syn fick Sonya uppleva när några vänner var samlade en lördagskväll i början av november 2014. Synen är en lämplig inledning till följande:

## Det handlar om framtiden för vårt land Sverige

Här följer några profetior som berör vårt land. En från år 2003 som handlar om utvecklingen av Guds rike i Sverige och en från 1998 som också rör sig ut i världen med dess stora problem. Men det intressanta är den likhet som är mellan dem när det berör vårt land och den samsyn som målas upp när Jesus skall komma tillbaka. Och det finns fler profetior från olika håll som sjunger i samma kör som dessa. Detta dokument finns också på [www.anglar.se](http://www.anglar.se).

Här följer den första:

Från <http://profetiskt.blogspot.se/2010/08/profetiska-tilltal-for-sverige.html>

Många känner till den profetia för Sverige som Birger Skoglund fick ta emot, men jag påminner om den igen eftersom den hänger ihop med det profetiska tilltal som kommer därefter:

I samband med en gudstjänst i Jordanien fick Birger Skoglund med fru ta emot ett **profetiskt budskap av en arabisk kristen**. Första delen som var ett personligt budskap till Skoglunds, frambars på knagglig engelska. Men då budskapet bytte till väckelse över Sverige, **övergick profetian till klanderfri svenska**. Av deras samtal efteråt framgick att araben inte kunde någon svenska alls, och att han dessutom inte ens klarade av att skilja mellan Sverige och Schweiz. **Detta är budskapet:**

"Så säger Herren din Gud. Gå hem till ditt land och **hälsa allt mitt folk att jag Herren har tänt en eld som brinner** från Smygehuk i söder till Tre riksröset i norr samt från Göteborg i väster till Stockholm i öster. Du får inte längre säga som du så ofta sagt förut, att det kommer en ny tid! **Nej hälsa allt mitt folk, att denna nya tid redan har börjat.**"

**Som alltid skall profetiska budskap prövas och det är heller inte så att de uppfylls av sig själva utan det handlar om "ora et labora", bön och arbete. D.v.s. att BEDJA om att det som är från Gud i budskapet skall uppfyllas och att AGERA i den riktning som budskapet visar på.**

**Detta budskap förmedlades av en kvinna från Falun vid pingstpastorskonferensen 1998 i Stockholm:**

**1. Gud bekräftar löftet om väckelsen** i Sverige enligt det budskap som Birger S fick ta emot.

**2. Guds hjärta gråter över syndens härjningar i Sverige..... men gläds över** skaran som troget tjänar honom i **förbönstjänsten**. Alla böner som samlats i himlens böneskålar kommer att besvaras.

**3. Viktigt att ni som ledare agerar så att:**

- min kraft kan utgutas
- mitt folk förs ut i frihet samt
- får det skydd som krävs för kommande tider.

**4. Er kamp är mot ondskans andemakter. Det är där ni skall vinna seger genom att:**

- upprätta bönehusen och
- lära folk att be målmedvetet och uthålligt.
- Ett bönealtare i hemmet "stryker blodets skydd på era dörrposter" inför framtiden

**5. När ni i dessa samlingar upprättar mitt namn skall jag:**

- Utgjuta av min Ande och
- trons djärvhet skall komma över er.

**6. En bedjande församling förblir inte stillasittande och inåtvänd... utan blir utåtriktad i kraft, omtanke och kärlek.**

**7a. Er värld står inför stora förändringar:**

- Hela naturen kommer allt mer i olag. Skördar förstörs av torka, översvämningar, ensidig odling och övergödning.
- Därför ökar bristen på mat. **Även rika länder** kommer att få känna av detta.....

**7b. Uppmuntra därför bönderna i Sverige** att fortsätta sköta jord och boskap väl. Ty det land som inte kan producera egen mat blir alltför sårbart.

**8a. Den internationella avspänningen går in i ett nytt skede:**

- Ryska folket kräver en ny ledning som börjar styra landet med järnhand, och vänder landet bort från väst.
- F.d. öststaterna förblir dock fria
- Ryssland och OSS-staterna bildar en ny pakt. Gränser stängs, resor förblir möjliga men blir svårare.

**8b. Var rädda om era möjligheter att sända Evangeliet över radio och TV,** för det kommer att ha ännu större betydelse. Komplettera med:

- vardagsekonomi och
- hur man försörjer sig genom eget företagande eller anställning i framtiden.

**9a. Den ekonomiska krisen i Asien** är inte över, utan den kommer att förvärras:

- Japan kommer att få uppleva en ekonomisk ruin,
- som ger svåra följder i Asien,
- men slår även hårt mot USA.

**9b. Det kommer en tid då dollarn mister sin stabiliserande kraft** över världens valutor:

- När detta sker kommer en global depression,
- som slår hårt mot fattiga länder,
- men framför allt mot de rika industrinationerna.

**9c. Det kommer dock fortfarande att finnas pengar** och det går att göra affärer, **men modlöshet och förvirring lamslår människorna** så att de inte ser möjligheterna.

**10a. När detta sker vill jag att mitt folk är förberett och fyllt av kraft,** för jag vill använda er att med kraft betjäna nationerna och ert land Sverige

**10b.** I detta läge, och redan nu, **vill jag använda mitt folk som vandrar ledd av anden:**

- då kommer en säljare att finna kunder och
- en tekniker förstå lösningar på sina problem

**10c.** När människorna ser drivkraften och framåtandan hos er **kommer de att förstå att det är JAG som ger er kraften och så vänder de sig till mig.**

**11a.** Då skall ni få dubblera era gudstjänster för: **Sverige skall skakas av en mäktig väckelse och på nytt kallas ett kristet land.**

**11b.** Era missionsbudgetar kommer att öka för:

- **JAG vill använda Sverige till att betjäna Europa och andra världsdelar.**
- **JAG** skall ge er en strategi att välja ut **nyckelstäder** i Europa.
- Från dem skall troende stötta varandra i ett **nätverk**, så att **mitt rike utbreder sig på jorden**
- Hemligheten till allt detta ligger i att ni upprättar en **bönearmé** utöver detta land.

**Förtrötts ej att göra gott och lindra nöd**

**12.** När sedan folk från alla länder upphöjer mig i lovsång och bön, banar detta vägen för min ankomst.

När profeter lyfter fram negativa händelser är det också en uppmaning för Guds folk att be att utvecklingen skall gå åt ett annat håll. Korta fakta om Japans ekonomiska problem på slutet av dokumentet.

Och så nästa, från Bed.nu, en hemsida som inte längre är tillgänglig:

**En profetisk bön av min dotter - natten till den 7 juli 2003**

Min dotter och jag har lagt oss för natten. På grund av värmen och tröttheten, är det inte lätt att somna. Snart kommer min dotter in och vill att vi ska be tillsammans, klockan 12 på natten och jag är jättetrött! Dessutom måste jag börja mitt arbete vid 7-tiden imorgon.

- Vad ska vi bedja då? undrar jag pliktskyldigast.
- Vi tar väl kvällsbönen. Bara vi bett kan jag nog somna! Mamma, du får börja!
- Men jag är ju så trött nu ... Kan inte du be, frågar jag sömnigt,
- Nää ... Du ska be.
- Men jag är ju såå trött!! Du får väl be för mej istället! Att det går bra för mamma på mitt jobb och med allt annat.

Hon svarade mig inte, utan började be "Gud som haver", Sedan fortsatte hon be för mig och mitt jobb, för pappa och storebror uppe i fjällen samt övriga släktingar, Hon bad om Jesu beskydd och bevarande.

**Herren beskriver väckelsen i landet**

Efter ett tag bad hon på ett annorlunda, nytt sätt. Jag insåg efter ett tag att det inte längre var hennes egna ord hon använde i bönen. Utan nu lade Guds Ande orden i hennes mun. Under minst en timme fick hon profetera ord och meningar om vad Gud kommer att göra framöver, vad Gud ska göra i vårt samhälle men även i hela vårt avlånga land. Det blev i detalj beskrivet vad Guds Ande ska utföra här och

över hela vårt land. Det verkar som inget kommer att hända utan att Guds folk börjar att be!

Herrens Ande sa genom henne:

- Men ni måste be, be och åter be. Då ska ni få uppleva allt detta.

### **Händelser som skapar nyfikenhet**

Kyrkorna i kommunen ska bli fulla av människor, ja överfyllda. Människor ska komma från olika håll för att få se och uppleva vad som händer och sker bland Guds folk. Det kommer människor från vår egen kommun för att ta del av Andens eld och kraft men även från våra grannkommuner. De har blivit nyfikna efter vad de hört berättas och vill se vad som egentligen händer där Guds Ande går fram. Elden kommer att brinna i kyrkorna

Detta kommer att ske efter alla de böner som blir och blivit uppsända från alla bedjare, i hemmen, böneställena, bönegrupper och samlingar. Det har inte varit utan betydelse: förbön för städer och byar från sydligaste delen av vårt land till den nordligaste har varit och är en viktig del i den kristna gudstjänsten. Över norra Norrland, sedan över hela landet, ska en väckelse bryta fram.

Samhället ska bli frälst. Men inte utan kamp mot det onda. Därför måste Guds folk inta sina platser högt på murarna, vara vakande och bedjande.

Från det att ungdomar har druckit alkohol, vin och sprit när man samlats för att ha trevligt, ska nu drogbegäret minska och på vissa ställen helt försvinna bland grupper av människor. Drogerna kommer att mista sin dragningskraft och fägring, Många vill hellre ha av Guds Andes mäktiga smörjelse, glädje och frid. Istället för att missbruka droger ska man vända sig till de kristna och fråga:

- Vill du be för mig? Jag vill ha det där som du har. Det verkar så befriande, attraktivt och roligt. Ni verkar ju alltid vara så glada.

### **Överfulla kyrkor och missionshus**

Under och tecken kommer att ske bland de som tror. Men även bland sökare, som inte vill tro eller har en vag tro på någonting. Då ska en längtan väckas att samlas i grupper och be tillsammans. Även kyrkorna ska få uppleva tider av överbefolkning. Det ska bli så fullt med människor, att man inte kan ta emot fler. Det kan bli fråga om utbyggnad av vissa lokaler. I affärerna vill man också prata om Gud, om vad som sker bland de kristna. Det blir ofta dagens stora samtalsämne.

På skolgårdar står då grupper av ungdomar och ber för varandra på rasterna. Det kommer även, efter mångas önskemål, återinföras en stund av kort bön på skolan, i början av dagen, innan lektionen startar på morgonen.

De kristna som inte tidigare varit brinnande i Anden, kommer att falla på knä och be till Jesus som Kung och Herre. Man kommer att söka sig längst fram i kyrkokalerna för att ta del av vad som händer och sker. Många kommer att tränga sig fram för att själv få ta del och bli uppfylld av Anden. Man vill uppleva så mycket som möjligt av vad Herren har att ge. Människor ska bli frälsta, men också andedöpta. Under och tecken, profetior, syner och helanden kommer att ske.

### **Fulla av den Helige Ande**

Det blir mycket spännande att leva som kristen då, även under veckans alla dagar. Människor vill vittna för andra och berätta om vad de har upplevt. De blir då

som om de druckit sig fulla av vin men istället har de blivit uppfyllda av den Helige Andes frimodighet och glädje.

Det kommer en ny tid över vårt land och folk. Eftersom de kristna i Sverige börjat vakna och söka Gud, genom helhjärtad nöd för människor som inte tror och för hela samhället. Under kommer att ske som ett resultat av intensiv bön till Herren,

Men kristna måste prioritera bönen, mera nu än förr. I hemmen ska böneställen eller rum ordnas, där man enbart ska koncentrera sig och be. Helst innan man går ut på morgonen eller på kvällen. Guds folk måste be och be och be igen.

### **Rening av hemmen**

Familjer ska också få gå denna väg. Detta för att Herren både har sagt och vill det. Han kallar oss till tjänst och vill använda oss på ett nytt sätt. Vi ska rensa bort och kasta saker, som filmer, tidningar och böcker. Allt som inte är bra, får vi utesluta. Böcker och filmer om Harry Potter eller annat som barn påverkas av och som samtidigt ger en rädsla för mörkret. Även sådant som är inspirerat av den ockulta världen. Firande av häxor och trollkarlar och magiska symboler i samband med vissa tider - halloweenfirandet exempelvis - kommer att dala i intresse. Men när den nya tiden kommer, ska allt sådant förlora sin glans och tjusning.

Kristna regissörer kommer att skapa filmer. Det kommer att väcka ett stort intresse och nyfikenhet hos publiken. Filmer kommer nu istället att mera innehålla ett kristet budskap, som kommer att påverka anden i människan och beröra på ett starkt sätt. Människor kommer att ta till sig budskapet och söka Herren.

Kristna ska (även i vårt land) jobba med att producera bra kristen film, radio- och TV-program, tidningar, böcker, sång- och musikvideos som sedan ska publiceras för svenskarna.

När kristna mer prioriterar bönen i hemmen, kommer detta att smitta av sig till att gälla på skolor, sjukhus, arbetsplatser, kyrkor, affärer, fabriker, gator och torg. Där ska man samlas och be någon stund varje dag, i bönegrupper, två eller tre eller fler. De troende som vill överlåta sig helt åt Herren, får då vara speciellt använda av Gud. På sina jobb, i skolor och på olika inrättningar i vårt land. Människor ska genomsyras av Anden.

På arbetsplatser ska människor komma till de kristna och fråga om hur man ska bli frälst. Man vill att de kristna ska be för dem, just där de är i vardagslivet. För de vill så gärna ha detta som de kristna funnit. Man måste inte nödvändigtvis vara i en kyrka när man ber för långtande människor till frälsning eller helande. Man ska be direkt för behövande, när Anden manar, i samtal med människor.

De som får ta del av Andens eld får även uppleva en längtan efter att be och lovsjunga Jesus i kyrkorna. Helst vill man aldrig upphöra att be, med och för varandra. Det blir både bönedagar, bönehelger, bönekvällar och bönenätter där alla, unga och gamla vill samlas till bön. Man ska vara uthålliga i bönen. I helighet, och under tillbedjan, med glädje och lovsång inför Guds tron.

### **Naturligt övernaturligt**

Många kommer även att se uppenbarelser och syner från Herren. En del ser änglar, andra upplever tecken och under. Hur änglar ska komma att gripa in. Änglar kommer de behövande till hjälp och beskydd. Den Helige Ande kommer att visa Guds makt och kraft, på ett mäktigt och övernaturligt sätt.

När människor blir så uppfyllda av Helig Ande, blir det väl förberett för Jesus att komma och hämta de sina hem till sitt himmelska rike. Då, när Han kommer, ska den totala förvandlingen ske, när alla som tror på Jesus blir lika Honom. Så ska vi ryckas upp i luften och möta Honom på himlens skyar.

### **Egen eftertanke**

Låt oss pröva allt, men behålla vad gott är. Allt profetiskt tal är ett styckverk, och väl värt att prövas. Det som jag berättat här hände dagen efter att vi kommit hem från en konferens. Där var hon flera kvällar tillsammans med sina kompisar, framme för förbön i de sena eftermötena.

Herren känner alla människors tankar. Han känner dem helt och fullt. Han utrustar barn och ungdomar idag till tjänst, på ett speciellt och nytt sätt, med Helige Ande, för att de ska bli mera använda och frimodiga i sitt vardagsliv.

Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min Ande över alla människor:

Era söner och döttrar ska profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande, och de skall profetera. Apostlagärningarna 2:7-18.

*En kristen mamma i norra Norrland*

**Profetian från -98 tar upp Japan och dess ekonomiska kris.** Hur mycket som gått i fullbordan är svårt att bedöma. Om vi tittar på vad som skett kan vi konstatera (väldigt kortfattat):

Den snabba tillväxten efter andra världskriget gjorde landet till en ekonomisk stormakt. Men 1990-1992 drabbades Japan av en finans- och fastighetskris.

Japan drogs under hela 1990-talet med dålig tillväxt och stora skulder. Kring 1997 fanns hopp om en förbättring, men denna vände i en än värre konjunktur i samband med en ekonomisk kris som berörde flera länder i Asien.

2009 hade Japan sjunkit ner i sin värsta ekonomiska kris sedan landet reste sig ur krigets ruiner 1945. Stagnationen har nu varat i över 20 år, tillväxten har legat på 0,5 procent per år i snitt, trots nollräntor. Budgetunderskottet är 10 procent av BNP och statskulden osannolika 240 procent av BNP.

Efter mer än 20 år av stagnation och brist på tillväxt är det först de senaste åren det syns tecken på en uppgång. USA har haft sina ekonomiska kriser men än så länge är det svårt att se att problemen kommit från Japan.

När vi ändå är i Japan kan följande vara intressant: de tecken som utgör Japans namn betyder "solens ursprung", varför Japan ibland kallas "Soluppgångens land". Japan är en arkipelag bestående av 6852 öar. Japan har världens tionde största befolkning med över 127 miljoner invånare. Stortokyo är det största storstadsområdet i världen med över 35,7 miljoner invånare på en yta ungefär lika stor som Skåne. Efter Singapore har Japan den lägsta mordfrekvensen (inklusive mordförsök) i världen. Enligt både FN och WHO:s uppskattningar har Japan den längsta livslängden av alla länder i världen. Enligt FN har Japan den tredje lägsta spädbarnsdödligheten.

Läs gärna också dokumentet: *Finns det kraft i bönen till förändring och om boken Dom över Sverige* på [www.anglar.se](http://www.anglar.se)