

Finns det kraft i bönen till förändring?

Europas historia har varit de ständiga krigens historia. Född något år efter att kalla kriget inleddes och levte större delen av mitt liv med detta hot från öst, så kan jag bara vara tack-sam för att det genom åren funnits bedjande människor som ropat till Gud för vårt land och att Warszawapakten 1991 gått i graven. I den andra delen av detta dokument skriver Sonya om hur hon upplever skeendet i vårt land och om en ny hotbild som träder fram. Detta do-kument vill visa att bön förändrar vilket jag hoppas leder till uppmuntran och tro på fortsatt bön för vårt land hälsar Åke Larsson, Markaryd, 0433-14089, ake@sydaudio.se som skri-ver:

Dom över Sverige

Den 12 december 1950 fick Birger Claesson en uppenbarelse från Gud. Det var ingen dröm, utan i fullt vaket tillstånd fick han en uppenbarelse som varade i 4 timmar. Han fick se Sverige i krig, och såg anfall både ifrån havet och ifrån luften. Han såg svenska städer bombas och utplånas. Och han skrev om detta i boken DOM ÖVER SVERIGE. Den 16 september 1951 fick han en ny uppenbarelse. Denna gång om övre Norrland och en omfat-tande spioneriverksamhet och om femtekollonare som hjälpte fienden. Mycket handlade om Bodens fästning och uppgifter om Norrlands försvar som överlämnats till fienden. Han skrev om detta i boken SVERIGES ÖDESTIMME. När uppenbarelsen blev mer känd tog också säkerhetspolisen det på allvar och flera spioner avslöjades

Boken *Dom över Sverige* förekommer då och då i samband med att det tas upp profetior om Sverige. Det är viktigt att lägga märke till de förändringar som skett sedan kalla krigets dagar och som visar att uppenbarelserna var knutna till en bestämd tid, en svår tid när Stalin ville erövra världen och kanske också till Warszawa-paktens planer. Det går inte att applicera boken rakt av i dagens situation. **I Birgers uppenbarelser ingår fästningarna i Boden, Härnösand och Stockholm. De är numera nerlagda liksom kustartilleriets alla fasta anläggningar. Att bygga eller använda fästningar är inte aktuellt längre. De va-pen som finns idag har kraft att slå ut också fästningar så de utgör inget skydd.**

Och speciellt uppenbarelsen i boken *Sveriges ödestimme* är i huvudsak kopplad till Bodens fästning med tillhörande försvarslinjer.

Början av 1950-talet var en orolig tid. Efter andra världskriget inleddes kalla kriget då västalliansen NATO stod mot Warszawapakten. I juni 1952 sköt Sovjet ner ett svenskt mi-litärt flygplan av typen DC-3 som genomförde signalspaning över Östersjön. Vraket finns på Flygvapenmuseet utanför Linköping, en märklig syn. Året efter dog Stalin, känd för ett otroligt terrorvälde mot sitt eget folk. På flygvapenmuseets utställning om Kalla kriget år 2011 lyftes bland annat fram att Stalin hade avsikt att med våld utbreda sin ideologi.

Stanley Sjöberg tog i Hemmets Vän 2012-03-01 upp Sovjets hot och skrev bland annat:

Svenska Dagbladets nyheter den 26 februari 2012 slogs upp på dubbla sidor. ”Den mili-tära hotbilden mot Sverige 1952 var att ett sovjetiskt angrepp mot Skandinavien skulle in-ledas från Östtyskland och via Skåne och västkusten gå mot Norge”. Östen Undén var utri-kesminister, med kabinettssekreteraren Dag Hammarskjöld som biträdande utrikesminister, och inom Danmarks, Norges och Sveriges regeringskanslier förberedde man sig för en ockupation av den mäktige grannen i öst.

Stanley nämnde också Anton Johansson, en stark profettröst som förutsade 1:a världskriget och Titanics undergång:

”**Natten till den 14 november 1907** (!) väcktes Anton Johansson i Norge. En röst började tala och när han vände sig till höger, varifrån rösten kom, bländades han av ljuset. Rummet fylldes av ”en atmosfär av obeskrivlig renhet”, berättade han. Anton Johansson arbetade

som lantmätare i Finnmarken, men var känd för att leva ovanligt nära Gud. Nu fick han en profetisk uppenbarelse om att Sverige och Norge skulle angripas av Ryssland år 1953.”

Hade inte Stalin dött 1953 hade förmodligen våra liv sett helt annorlunda ut, eller inte funnits alls. Men det här var en tid när Guds folk tog hoten på högsta allvar och motiverades till bön och fasta över hela Sverige och en väckelse berörde vårt land.

En för mig obekräftad uppgift påstår, att för flera år sedan flydde en general Sejna från Tjeckoslovakien till USA. Han förklarade i en intervju, att han tillsammans med de andra öst-generalerna hade planerat att angripa Sverige 1953.

Men inte bara början av 1950-talet var en mycket allvarlig tid. **Ända till Sovjets fall var Warszawa-paktens hot högst verkligt.** Och läget var nervöst mellan öst-väst in i det sista av kalla krigets dagar. En bok kom ut i Sverige 1986 med titeln *Ofredstider* där det också finns varning för militär invasion och boken lyfter också fram det ”förfall” som utvecklingen i Sverige gick mot.

Under Stalins tid på 50-talet var ett av hoten mot Sovjet det strategiska bombflyget som behövde mellanlanda för att nå in i Sovjet och där kom Sverige in i bilden. Nu är det helt annorlunda med raketer som vapenbärare. Sverige representerade halva frontlinjen genom Europa under kalla kriget så hotbilden fanns hela tiden.

För att undvika att komma i efterhand var Warszawapaktens strategi under hela kalla kriget *det förekommande strategiska anfallet*. När det såg ut som att ett anfall förväntades från NATO, skulle Warszawapakten slå till först, plötsligt och med full kraft. Från det att Sovjetunionen hade tillgång till kärnvapen, ingick ett massivt användande av kärnvapen vid anfallet västerut.

Sovjetunionen brydde sig aldrig om sina egna soldaters liv, detta gällde även vid det planerade storanfallet västerut. Efter ett massivt strategiskt kärnvapenanslag (5000 kärnladdningar har nämnts) skulle blixtanfallet västerut dra igång med insatser av såväl taktiska kärnvapen som kemiska och biologiska stridsmedel. Man räknade med femtioprocentiga förluster bland de egna trupperna i första anfallsvågen, till en stor del beroende på den egna insatsen av kärnvapen. **På fem veckor skulle** hela Västeuropa ha ockuperats av Warszawapakten. På nordvästfronten gällde framför allt att uppnå sjöherravälde. Detta inkluderade att säkra utfarten för sjöstridskrafterna i Östersjön, liksom att säkra Nordnorge.

I vårt land var under denna tid polska bärplockare välkända för svensk militär när de, bärplockarna, genomsökte södra Sverige. Den siste chefen på det nu nerlagda pansarregementet i Hässleholm berättade att vid en militärövning i Skåne följdes den av en buss med polska militärer. ”Och vi kunde inget göra. Hade inte Sovjet fallit hade vi varit ryssar” menade han. Svenska piloter hade under denna tid högsta prioritet hos polisen om det fanns någon hotbild mot dem.

Vidare finns det kartor som Röda Armen tryckte i Lettland och som de lämnat för destruktion när de drog sig tillbaka därifrån 1991. På kartorna över Sverige finns mängder av uppgifter inritade som berör vårt försvar och visar att Sovjetunionen så sent som 1987 kunde tänka sig ett läge där Sverige skulle anfallas.

Förr några år sedan undersökte en av våra överbefälhavare, Bengt Gustavsson, den hotbild Sverige haft under kalla krigets dagar. Warszawa-pakten var indelat i olika militärområden. Skåne verkade tillhöra något som kallas TVD väst liksom Danmark och Polen hade ansvar för denna del. Övriga Norden låg under TVD nordväst, det är under Moskva. Efter Warszawa-paktens fall 1991 har arkiven öppnats och därför är paktens planer för anfall mot flera västeuropeiska länder, inklusive Danmark, kända. Men arkiven i det gamla Sovjet är inte tillgängliga. Warszawapaktens anfallsplaner mot Sverige, Norge och Finland är därför inte kända på samma detaljnivå. och där har Gustavsson varit hänvisad till öppna

källor och intervjuer med tidigare officerare i Sovjets väpnade styrkor. Det kom också böcker runt 1990 av avhoppar från Sovjet. Det här finns redovisat i hans bok *Det sovjetiska hotet mot Sverige under kalla kriget*. Det scenario som Birger beskriver finns till viss del med i Gustavssons bok.

Boken finns på <http://www.fhs.se/publikationer>

Det enklaste är att skriva in bokens titel i sökrutan, *Det sovjetiska hotet mot Sverige under det kalla kriget*, publikation nr 12.

Gustavssons bok är väldigt starkt vittnesbörd om bönen kraft. Under 50-talet mobiliserades bönefolket av Birgers syner. Jag har hört att i Finland fanns också en kvinna som vid denna tid bar fram starka profetiska varningar om det allvarliga hotet som fanns. Därför tycker jag att boken *Dom över Sverige* borde läsas tillsammans med *Det sovjetiska hotet mot Sverige under kalla kriget*. Det blir till uppmuntran att fortsätta be för den väckelse som Gud vill utgjuta över Sverige. Birger såg städer läggas i grus, Bönesven har sett hela städer omvändas till Gud. Bönen gör skillnad. **Profetiska varningar finns för att vi skall ställa oss på muren och be.** Idag finns mycket av krigshets från en del predikanter, men "Saliga de som skapar frid/fred (samma ord i grekiskan), de skall kallas Guds barn" Matt 5:9, **bön är fredsarbete.**

Profeten Hesekiel beskriver i kap. 22 läget hos ett folk som slutit förbund med Herren men där avfallet var stort och vi vet att det slutade med fångenskapen i Babel:

Se, hos dig förlitar sig Israels hövdingar var och en på sin arm, om det gäller att utgjuta blod. [7] Över fader och moder uttalar man förbannelser hos dig, mot främlingen övar man våld hos dig, den faderlöse och änkan förtrycker man hos dig. [8] Mina heliga ting föraktar du, och mina sabbater vanhelgar du. [9] Förtalare finns hos dig, om det gäller att utgjuta blod. Man håller hos dig offermåltider på bergen, man bedriver hos dig vad skamligt är. [10] Man blottar sin faders blygd hos dig, man kränker hos dig kvinnan, när hon har sin orenhets tid. [11] Man bedriver styggelse, var och en med sin nästas hustru, ja, man orenar i skamlighet sin sons hustru, man kränker hos dig sin syster, sin faders dotter. [12] Man tar hos dig mutor för att utgjuta blod, ja, du ockrar och tar ränta och skinnar din nästa med våld, och mig glömmet du, säger Herren, Herren.

[25] De profeter som där finns har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De äter upp själar, de river till sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor därinne. [26] Prästerna där våldför sig på min lag och vanhelgar mina heliga ting. De gör ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluter sina ögon för mina sabbater, och så blir jag vanhelgad mitt ibland dem. [27] Furstarna därinne är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förgör själar för att skaffa sig vinning. [28] De profeter som de har, tjänar dem som vitkalkare. De skådar åt dem falska profetsyner och spår åt dem lögnaktiga spådomar. De säger: "Så säger Herren, Herren", och det fastän Herren inte har talat. [29] Folket i landet begår våldsgärningar och tar rov. Den arme och fattige förtrycker de, och mot främlingen övar de våld, utan lag och rätt.

[30] *Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet, för att jag inte må fördärva det, men jag finner ingen.*

Hela situationen hade alltså kunnat ändras och det måste ju gälla också för vårt land, därför är Gustavssons bok ett bevis för att Hes. 22:30 är något verkligt att ta till sig och uppmuntras av. Bedjarna ändrade det otroligt hotfulla läge vårt land befann sig i början på 50-talet och senare.

Vi låter nu Sonya komma till tals. Hon har under många år bett för vårt land och då också upplevt krigets hot mot vårt land. Men det är budskapet om väckelse som starkt lyser fram. Upplevelsen av en ny hotbild träder också fram:

Jag som talar till dig nu är en enkel församlingsmedlem i en liten frikyrkoförsamling. Jag vill förmedla vad Herren visat mig och talat till mig om.

I Hes.33:7 säger Herren: *“Du människobarn har jag satt till en väktare.”*

Herren har den senaste tiden visat mig bilder av hur Han lägger pussel där du och jag får vara små pusselbitar som ibland passar in i en större pusselbit.

När Jesus tolkar en av sina liknelser säger Han *“Skördetiden är världens slut.”* Matt.13:39. Jag vill hälsa dig från Herren att *skördetiden är nu och Herren vill använda dig som skördearbetare.* Det finns något som heter bönevakt och den uppgiften kan alla utföra. *Bed för vårt land.*

Det är flera år sedan Herren talade till mig och sa *“Bed mitt folk, bed. Be om förlåtelse för landets synder. Jag Herren den Helige tillåter inte dessa synder. Ropa till mig om nåd och jag skall skona landet.”* Jag såg en armé på väg mot Sverige. En armé som blev stoppad när den skulle igenom en stor port för att kunna ta sig in i landet. Porten var bestruken med blod. Landet blev räddat och armén fick vända om. Jag tror att många kristna hade liknande upplevelser och en bönenas ande blev stark bland kristenheten. Läs 2 Krön.7:11-15.

Vid ett annat tillfälle såg jag mörka moln täcka himmelen, så kom ett rödgult sken som bröt fram och molnen fick ge vika. “Ett ljus bryter fram, jag kan se det vid horison-ten. Det är Herrens armé som har lärt sig att strida. Det segrar med jubel över fiendens armé. Allt ont måste fly där Guds armé tågar fram.

Jag vill fortsätta att tala om vad Herren visat mig. En Herrens tjänare profeterade över mig att jag skulle tala ut det. När jag bad om bekräftelse från Guds Ord fick jag upp Hes.33: *“Du människobarn tala till dina landsmän.”*

Hur det skall gå till har jag ingen aning om. Men är det från Herren kommer det att nå dina öron och då skall du lyssna.

Jag var med på ett kvinnomöte i Göteborg där man sjöng *“en mäktig våg, en mäktig vind kommer från himlen, lyfter upp vårt land igen.”*

Under det att vi sjöng såg jag en stor tsunami svepa in över Sverige. Den bara översköljde vårt land och Herren sa: “Jag skall komma över ert land lika mäktigt som en tsunamiflod. Människor skall stå där häpna. En tsunami som inte för med sig död utan evigt liv.”

En bönenatt när jag var ensam i kyrksalen upplevde jag en sådan kraft att jag nästan slogs till marken Det var som om det åskade och blixtrade i kyrksalen. Herren säger: *“Ja mäktigt skall jag komma över Sveriges land med en väckelse. Åskans dån och blix- tens ljus kan man inte undgå att höra och se. Så skall det bli med den väckelse jag sän- der, man kan inte undgå att märka den.”*

När vi väntar åskväder anar vi i förväg att det är på väg, men tycker ändå det kom- mer plötsligt över oss. Sen går det fort över. Det påminner mig om Jesu ord: *“Medan dagen varar måste vi göra Hans gärningar. Natten kommer då ingen kan arbeta.”* Är du med i arbetslaget?

En syn jag såg var ett vackert arbetslag som ett tåg av människor genom Sverige. Först kom de små barnen, alla hade de ljus i händerna. Efter dem kom många ungdomar med brinnande facklor. Medelålders människor med Biblar i sina händer. Sist en skara äldre människor. Det syntes på deras kroppar att de varit med länge men de var så vackra där de gick med sina knäppta händer. Alla var de med och förberedde väckelsen.

En annan bönenatt under det att lovsångsledaren sjöng i Anden fick jag se resultatet av väckelsen.

Det var många människor i olika åldrar som kom dansande och sjungande genom Sverige. Familjer som varit sargade men nu levde i harmoni. Människor som varit

bundna i synd. Alla upprättade, helade genom Jesu sår. Jublande glada prisade de Jesus.

“Den som sitter på tronen honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evighet.” Upp.5:13.

En gång fick jag se en liten glimt av tronrummet. Där var den Helige Ande med början av en kedja i handen. Kedjan består av många, många länkar som gick ner till jorden och ut över alla jordens länder och tillbaka till tronrummet där Jesus själv höll i sista länken. En bönekedja där du och jag får vara en länk. Nåd utöver nåd. Anden ger signaler till oss vad vi ska bedja över. Våra böner går till tronrummet där de förvaras och besvaras.

“Nya tiders väckelse vi väntar, stora under Herre låt nu ske.” Det är vår bön och Gud svarar med ord från Hes.34:26: “Jag skall låta regn falla i rätt tid, Regnskurar av välsignelse skall det bli.”

För ett år sedan fick jag se den svenska flaggan framför mig när jag bad och hörde Herren tala:

“En mäktig väckelse skall komma, under och tecken skall ske. Människor skall se upp till den svenska flaggan och se korset i den. De skall förstå korsets betydelse och bli frälsta. Mitt folk ska få se min makt och härlighet bli uppenbar och ropa STOR ÄR VÅR GUD, STOR ÄR VÅR GUD.”

Någon tid därefter undrade jag kan detta verkligen hända. Så tittade jag på kanal 10. Där står Eva Marklund och sjunger: *Herren, Herren är Gud och Han är mäktig att föra sitt folk in i det Han har bestämt. Han är mäktig att göra under.* Bakom Eva hänger den svenska flaggan. Det har gått ett år sedan dess och jag tittar på kanal 10. Där visas bilder från Colombia där det berättas om en kvinna. En bild på Enith och några kvinnor som ber för Sverige. På bordet framför ligger den svenska flaggan som en duk. Hon har bett för Sverige i tjugo år. Den Helige Ande säger till mig: *“Här har du svaret till varför du såg den svenska flaggan i din syn. Jag skall använda flaggan på grund av den kvinnans böner.”*

Det handlar om pusselbitar och bönelänkar.

Vi är fyra kvinnor som träffas och beder för Sverige en gång i veckan. Då får vi uppmaningen från Herren som jag vill ge vidare.

“Bed mitt folk, bed! Ni som har till uppdrag att vara väktare på muren: bed, stå fasta. Ropa till mig säger Herren den Helige. Mätta er av mitt ord och håll er nära mig. Bed om nåd över landet. Jag har svarat på era böner och hållit min skyddande hand över er. Nu är fienden vred. Var uppmärksamma. Hotet mot er kommer från ert eget land i lagar och bestämmelser. Ni har redan märkt det. Tappa inte modet. JAG ÄR HERREN SEBAOT. JAG ÄGER ALL MAKT. FIENDEN ÄR BESEGRAD.”

När jag får det här budskapet går mina tankar till TV kanal 10. Kom ihåg dem i era förböner. De som arbetar där är verkligen väktare på muren. Förankrade i Guds ord. Ett väckelsebudskap i landet.

Några som behöver våra förböner är de ofödda barnen. Herren den Helige är bedrövad över alla aborter som sker. Liv som släcks, mammor som blir sargade och sårade. Många gånger för att det uppmuntras till omoral i vårt land. Bed att de som blir drabbade och söker hjälp får den hjälp de behöver. Kärlek, omtanke uppmuntran. Inte uppmaning att göra abort.

Bed om rening i våra församlingar där nyandlighet smyger sig in och får ta den plats som är ämnad för den Helige Ande.

*Bed för Sverige, bed med mig!
Sonya R.*